



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 19/2022

Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για την έορτή του Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

6 Φεβρουαρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλιῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.»
(Ψαλμός 18:5)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τὸ τρέχον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖο γιορτάζουμε τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε ὅλους ἐκείνους τοὺς πρωτεργάτες καὶ ἰδρυτὲς τῆς ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική. Καὶ μάλιστα εἶναι πρέπον καὶ ἄξιον κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, νὰ κάνουμε εἰδικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς γενναίους πρωτοπόρους ποὺ μεταλαμπάδευσαν τὴν πίστη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας σὲ αὐτὴ τὴ χώρα. Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἀφιέρωσε τὸ πρῶτο ἔθνικὸ προσκύνημα στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου στὴ Φλώριδα, πρὸς τιμὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἱεραποστόλου, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν γενναίων αὐτῶν ψυχῶν.



Ἡ κληρονομιά τῶν πρώτων μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴν Κύπρο εἶναι ὄρατὴ σὲ κάθε κοινότητα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Πολλές κοινότητες ἀνέπτυξαν πρωτοβουλίες προβολῆς καὶ συντήρησης τοῦ ἀρχιερατικοῦ τους ὑλικοῦ, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν προσωπικὲς ἱστορίες πολλῶν ἀπὸ αὐτούς, κάποιες φορές ἀκουσίως ἱεραποστόλων. Μαζὶ μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὰ ὄνειρα γιὰ μιὰ καλύτερη ζωὴ στὴν Ἀμερική, μετέφεραν μαζὶ τους τὴ βαθιὰ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς ἀξίες τους. Ὅπουδῆποτε ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὰ βουνὰ τοῦ Wyoming στὶς ἀκτὲς τοῦ Oregon, καὶ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Λίμνες μέχρι τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ἴδρυσαν ἐκκλησίες, ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ κοινοτικὰ κέντρα, ὅπου διδασκόταν καὶ ἀναπτυσσόταν ἡ πίστη, ἡ γλῶσσα καὶ ὁ πολιτισμὸς μας.

Τὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στὴ Φλώριδα ἀποτελεῖ ἓνα ὄρατὸ σύμβολο τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς πλούσιας κληρονομιάς τῶν προγόνων μας, τῶν πνευματικῶν πατέρων καὶ μητέρων γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ἐλλήνων ἢ μὴ, καθὼς ἐκεῖνοι ἔγιναν τὰ δοχεῖα μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ σπόροι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μεταφέρθηκαν παντοῦ στὸ Νέο Κόσμο γιὰ νὰ βλαστήσει τὸ δέντρο τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως μας καὶ τῶν παραδόσεών μας.

Ἔτσι λοιπὸν μὲ τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἴδρυση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς — μιὰ ἐπαρχία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας πατριάρχης διετέλεσε ὁ Μέγας Φῶτιος πρὶν ἀπὸ χίλια χρόνια — ἄς τιμήσουμε τὴ μνήμη καὶ τὴν κληρονομιά τῶν προπατόρων μας. Ἄς τοὺς τιμήσουμε σὲ κάθε κοινότητα σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη χώρα ἐνισχύοντας τὴ λειτουργία καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνηματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου, ὅπου ἡ μνήμη τῶν πατέρων καὶ τῶν μητέρων μας εἶναι ζωντανή καὶ ὁ ἦχος ἀπὸ τὶς φωνές τους ἀντανακλᾶται στὴν αἰωνιότητα.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος